



Y's Menettes International  
Project Coordinator 2018-  
2023

Joy McNamara  
3096 Point Nepean Road,  
Sorrento, Victoria,

joy.mcnamara@tw-c.com.au

5. december 2023

## **Y's Menettes International Project for 2022 - 2024**

### **Kathmandu, Nepal – Uddannelse og erhvervsuddannelse**

Jeg spurgte Eva Holmberg-Tedert, projektkoordinator for vores projekt, om hun kunne sende mig en rapport om, hvad det overordnede formål med projektet er. Eva har endnu en gang kun været glad for at give mig den information, som jeg takker hende meget for.

#### **Eva siger - Det overordnede mål for vores projekter i Nepal: Forebyg menneskehandel.**

Gennem årene har vi med succes samlet unge piger op fra Kathmandus gader, givet dem et hjem og sendt dem i skole. Vi har også været meget aktive i landsbyer på landet for at identificere familier og piger, der er i risiko for at blive solgt, startet projekter, der skal give familier mulighed for at blive selvforsørgende og sende børnene, inklusive pigerne og ikke kun drengene, i skole.

Nu, 13 år efter vi startede, er mange børn blevet teenagere og ældre. Hele 26 er nu sundhedsprofessionelle, der arbejder i deres hjemdistrikter som sundhedsassistenter, sygeplejersker og farmaceuter, og de har alle, udover deres fag, også en særlig opgave fra os: At forebygge menneskehandel. Sygeplejersker og sundhedsassistenter er dem, der møder børn og familier i deres distrikter; de ved, hvem der er i gæld, og hvem der er sårbare og risikerer at blive solgt.

Vi kan også se, hvor vigtige lærere og socialrådgivere er, og vi er glade for at kunne fortælle jer, at nogle af de børn, der vokser op på et af de børnehjem, vi finansierer, også bliver lærere eller socialrådgivere. Andre erhverv kan også indirekte være afgørende i arbejdet for at give unge kvinder, kasteløse, piger, der er blevet solgt og er kommet tilbage fra forfærdelige oplevelser på bordeller i fremmede lande eller på "dansebarer" i Kathmandu. De er sjældent velkomne tilbage til deres familier i landsbyerne, men skal finde deres levebrød et andet sted. Der er vigtigt, at der er virksomheder, der står klar til at give beskæftigelse og løn, så de kan leve af det.

Derfor udvalgte vi også flere børn, der voksede op på vores hjem og viste ekstraordinær interesse for at hjælpe andre og vilje til at "give det videre", kombineret med fremragende studieresultater, til at begynde på en videregående uddannelse. Men vi lader ikke de mindre heldige i stikken. Mange af dem vil få mulighed for at få en erhvervsuddannelse for at give den enkelte og deres kommende børn en god start på livet, dog måske ikke med samme påvirkning på andre som sundhedsprofessionelle, socialrådgivere eller lærere.

Tanken er, at unge fagfolk vil tage over og lade vores projekter resultater leve videre, generation efter generation. Vi kan og bør ikke være her for evigt. Vi i Selskabet for Gadebørn i Nepal er udlændinge.

Som sådan vil vores indflydelse på det nepalesiske samfund aldrig være dybtgående. Og vi kan ikke komme til Nepal og prøve at fortælle det nepalesiske folk, hvad de skal gøre og ikke gøre. Vi kan kun give så mange familier som muligt en mulighed for at overleve uden at sælge en datter og give dygtige små børn en chance for at få den uddannelse, de fortjener.

### **Med risiko for at blive straffet for deres fars forbrydelse!**



I 2014 boede Dikshya Rokka og hendes yngre søster Sandhya i en lille landsby på landet med deres mor og bedstemor. Pigens far havde forladt landsbyen, og ingen vidste, hvor han var. Så begyndte landsbyboerne at genere pigernes mor og fortalte hende, at hendes mand og hans bror havde begået en forbrydelse i landsbyen; nu ville de have hende og de mindreårige døtre, dengang 8 og 10 år, til at betale for skaderne, eller hvis de ikke kunne, ville der blive fastsat en passende straf. Dette er totalt imod nepalesisk lov, men i landsbyboernes sind var de unge

døtre ikke selvstændige individer, men genstande ejet af deres far. Moderen var rædselsslagen, og for at beskytte sine døtre mod pøbelen sendte hun dem i sikkerhed på et af vores hjem i Kathmandu. Pigerne blev hos os i et år, og i løbet af den tid lykkedes det deres mor at finde en lille grund i den vestlige udkant af Kathmandu. Vi hjalp hende med at købe bølgeblikplader, og hun byggede et skur at bo i. Det er simpelt, uden vand, og de deler toiletet med mange naboer, men det er deres eget. Døtrene var glade for at flytte tilbage til deres mor, og vi lovede at fortsætte med at støtte deres uddannelse.

**Dikshya** er begyndt på sit sidste års af uddannelse som farmaceuthjælper, en treårig uddannelse efter 10. klasse. Hun ser frem til at begynde den praktiske del meget snart, og ved udgangen af 2024 vil hun være klar til at forsørge sig selv og sin familie.

Hendes yngre søster **Sandhya** studerer nu med succes i 12.klasse og opnåede fremragende resultater i det første semester. Hun håber at kunne gå på en videregående uddannelse i Hotel og turisme på universitetet. Alligevel ved hun også, at vi måske ikke har mulighed for at finansiere den uddannelse. Hun arbejder ekstremt hårdt på at sikre et stipendium, der kan give hende en 30- 40% rabat på studieafgifterne på universitetet, og vi vil forsøge at hjælpe med at finde de nødvendige ekstra penge. Også hendes søster Dikshya vil være begyndt at arbejde, når Sandya skal på universitetet, så hun vil kunne betale for mad, internet, tøj og andre ting.

Efterhånden som jeg lærer mere om Society for Street Children i Nepal, vokser min beundring for Eva og det arbejde hun udfører enormt. Børnene er så heldige at have hende i deres hjørne.

Det gør mig meget glad at se, at vi hjælper i det små. Når vi skal til at fejre jul og nytår, så tænk venligst lidt over Dikshya og Sandhya, som er så lykkelige for at få en uddannelse og bo sammen med deres mor i et blikskur.

**Donér venligst til vores Y's Menettes International Project Fund.**

Med Y'sly hilsen  
Joy